

Pinksteren 2020

Take 1

Gesloten deuren en ramen. Ook het Pinksterverhaal van het Johannesevangelie begint bij de bange leerlingen, bang voor de bende die Jezus aan het kruis heeft genageld.

Maar zie: diezelfde Jezus komt in hun midden staan en blaast, Jezus blaast hen toe. Hij zegt, in 'n letterlijke vertaling: neemt in u op aanblazing van de Heilige. Heilige Geest, zeggen we gewoonlijk, Hij. Neen, vrouwelijk zegt de joodse Bijbel, "*ruach*", of nog: vrouwe Wijsheid, inspiratie, intuïtie, vrouwelijk... openbaring, beweging, intiem en toch beroering, heilige bezieling.

Take 2

Heilige bezieling. Ze kreeg een symbool. Als een duif uit de hemel daalt bij de doop van Jezus de Geest neer. De duif die in de Bijbel na de zondvloed een nieuw begin aankondigt. De duif, koosnaam in de liefdespoëzie van het Hooglied. "Zoete gast der ziel" zingt de Kerk in een oude hymne.

Met Jezus gaan we in het doopsel door het water en worden we gezalfd. Op elk groot moment van ons leven worden we gezalfd: in de doop, bij het stappen over de drempel naar het volwassen leven, als we zwaar ziek zijn. Kracht als het ons allemaal te veel wordt.

We bidden Gods Geest: verwarm wat afgekoeld is, troost ons, sterk ons, geef ons nieuw leven in 'burn out'.

Zonder Geest zijn we niet(s), zingt de oude hymne. Gods Geest schept ons, elk moment. Gods Geest is even ontastbaar als de lucht om ons heen. God in ons. Soms beseffen we toch zijn, haar aanwezigheid: een wending in ons leven; een nieuw inzicht; een cadeau; wanneer we vergeven of vergeven worden.

Take 3

Jezus gaat tussen de leerlingen staan en wenst hen, wenst ons de vrede, tot drie keer toe. Die vredeswens heeft wel een vervolg: "zoals mijn Vader mij zendt, zo zend ik ook u". Binnen blijven zitten, neen, deuren en vensters gaan open - naar de straat, naar onze familie en vrienden, naar onze werkring, naar de engagementen die we op ons mogen nemen. Dat hebben we juist nu, in deze coronatijd, zo hard nodig.

Het is niet zomaar vrede, het is de vrede van de Geest van Jezus. Heel uitdrukkelijk toont hij, verrezen en heel gemaakt, zijn gekwetste handen en zijn doorstoken zijde. De vrede van Pinksteren is geen brave goedkope vrede. Geen heil buiten de wereld, zeggen nu ook theologen. Kleine goedheid, grote economie, de uitdaging van de ecologie - Pinksteren is te doén.

Geert Delbeke
De Lier, 31 mei 2020