

Beste mensen van De Lier

Onze wekelijkse vieringen hebben op ieder van ons invloed. Voor de ene is het een moment van rust, iemand anders krijgt nieuwe inzichten, nog anderen genieten van tekst en zang, het weerzien van mensen die ons dierbaar zijn geworden... Soms worden we ongemakkelijk, horen we een oproep of voelen we ons uitgedaagd... En dat alles zorgt dan weer voor nieuwe dynamiek, voor rust waar chaos was of voor actie waar het té rustig is, voor inzet om de verandering die we zelf ervaren of willen ook uit te dragen.

Eén van die acties was het infomoment dat De Lier organiseerde op 12 oktober 2016 voor iedereen die zich wou engageren in concrete actie voor vreemdelingen. Er was een grote opkomst vanuit De Lier zelf en verschillende organisaties die actief zijn op dit domein: VZW Huizen van Vrede, SOCK (Solidariteit Onthaalhuis Christus-Koning) en Werkgroep Solidariteit Vluchtelingen (Assebroek).

Nog eens een info-avond, denkt u? Nog eens 'erover babbelen'? Wat brengt het op? Heeft dat nu iets veranderd? Ik waag mij aan een korte opsomming...

- Er werd een Facebookpagina 'Huizen van Vrede' gestart. Concrete noden en vragen van de organisaties die er op die avond bij waren worden nu via die pagina snel in contact gebracht met aanbiedingen van vrijwilligers, materiaal, ondersteuning, enz. We vonden op die manier bv al een tolk, twee vrijwilligers in de regio Torhout voor een steunpunt van Huizen van Vrede aldaar, materiaal (kledij en meubels) ...
- We vonden al opvang voor een uitgeprocedeerde vluchteling bij 3 gezinnen voor in totaal 6 maanden
- Achid die een tijd lang bij Patrick verbleef kreeg een koelkast en via 't Huizeke een woning.
- We vonden al 2 buddies voor 2 Brugse 'Huizen van vrede' die als contactpersoon aanspreekbaar willen zijn voor vluchtelingen die hun weg zoeken in onze samenleving.

En zo kunnen we nog wel even door gaan... maar even belangrijk als de concrete resultaten is het proces dat we hiermee als gemeenschap zijn gestart. Een proces dat ons verrijkt, verandert, confronteert, een leertraject dat de woorden die we hier uitspreken handen en voeten geeft, die het 'en toch' in het leven van kwetsbare mensen zichtbaar maakt.

Als we terugblikken op de voorbereiding en op de info-avond zelf, dat zijn ons een aantal dingen opgevallen:

- De Lier is niet zelf met een nieuw initiatief gestart. We hebben onze krachten gebundeld met organisaties die al bestonden om die te versterken of aan te vullen.
- Iedereen deed mee, ook al was het maar door te luisteren. Luisteren, zich open stellen is de eerste en misschien wel belangrijkste vorm van actie.
- Mensen deelden kennis, informatie, brachten mensen in contact met elkaar (met een moeilijk woord: we waren aan het netwerken!). In onze ingewikkelde maatschappij is dit een even belangrijke vorm van actie als financiële of materiële ondersteuning.
- Mensen kwamen in actie, veelal achter de schermen, ongezien... of pas maanden later. Of niet... en daar werd en wordt niemand voor met de vinger gewezen. En gelukkig maar, want niemand kan of moet oordelen over de redenen waarom, niemand kent de inzet die velen van ons al dagdagelijks leveren buiten de Lier.
- Er werd verrassend weinig over geld gepraat. Er was vooral heel veel concrete materiële hulp, uitwisseling van informatie en misschien nog wel het meest onderschatte, gewoon menselijk contact met elkaar en met vluchtelingen die zich hierdoor misschien een beetje thuis voelen.

Die info-avond was het antwoord op een vraag die vanuit de gemeenschap herhaalde keren geformuleerd was, nl. we moeten iets doen voor de vluchtelingen. Maar er kwamen de

voorbij maanden nieuwe vragen om ondersteuning op ons af. Heel concrete zaken, zoals een bijdrage voor een kacheltje. Of de al minder evidente vraag of er een gift mogelijk was voor onverwachte kosten. Of het getuigenis dat we hoorden tijdens de Advent nav Welzijnszorg. Wat doen we hiermee als gemeenschap?

In de stuurgroep vertrokken we vanuit het gevoel dat we vaak voor heel verschillende dingen een oproep doen en kwam de vraag of we hier niet wat structuur en transparantie moesten in brengen. Na twee gesprekken hierover kwamen we tot een eerste denkoefening die we vandaag aan jullie voorleggen, als een startpunt om hierover samen na te denken en te beslissen. We kwamen tot een drietal mogelijke hulplijnen die we als gemeenschap zouden kunnen opzetten, elk met een eigen perspectief. Ik loop er even met u door:

- Een eerste invalshoek is de ondersteuning bij dringende noden (bv het kacheltje). Als het buiten -5° is kunnen we niet eerst drie weken nadenken hoe we op zo'n vraag antwoorden. Idem als iemand uit huis dreigt gezet te worden. Een noodfonds zou hierop een antwoord kunnen bieden.
- Een tweede denkpiste zoekt naar overbrugging van een moeilijke periode. Iemand kan onverwachte kosten hebben die hij op termijn wel kan betalen, maar waarvoor hij nu niet de middelen heeft. Hierop kan een rollend fonds kunnen inspelen door een tijdelijke renteloze lening.
- Een laatste idee wil een antwoord bieden op structurele hulpvragen, het werk op lange termijn. We denken dan concreet aan onze jaarlijkse omhaling voor Broederlijk Delen en Welzijnszorg, maar ook aan engagementen voor een langere periode, bv één jaar, wat we nu al doen met onze wekelijkse bijdrage van 20€ aan 't Huizeke. Dit geeft de VZW de zekerheid dat ze vanuit de Lier op jaarbasis tussen de 800 à 1.000€ krijgen.

Tegenover deze dromen stelden we de realiteit dat we als gemeenschap een beperkte financiële marge hebben. In een gewone viering halen we gemiddeld 90€ op. Die gebruiken we voor de kosten voor de wekelijkse vieringen (60€), de algemene werking en de bijdrage van 20€/week aan 't Huizeke. Soms gebeurt er een omhaling die dan volledig naar een speciaal doel gaat (bv Welzijnszorg). Tegelijk kwam de bedenking dat we in het verleden al signalen kregen van mensen die bereid waren om voor het huren van een woning een vaste maandelijkse bijdrage te betalen. Enkele onverwachte giften zorgden ondertussen ook al 900€ beschikbaar voor wat een rollend fonds zou kunnen worden.

U hoort het: veel ideeën, mogelijkheden, bedenkingen, de vraag naar transparantie...: we hebben jullie nodig. De ervaringen van onze eerste info-avond hebben ons geleerd dat engagement veel verder gaat dan puur financiële inzet. En dus denken we aan een nieuwe bijeenkomst, waar we de kennis die al aanwezig is bij mensen uit onze gemeenschap (bv bij Dominique en Nand) weer bundelen met andere partners om ons sociaal engagement verder vorm te geven. Daarom vandaag een eerste oproep, verpakt in twee concrete vragen.

Een eerste vraag is om ons in contact te brengen met mensen en verenigingen die volgens jullie op zo'n info-avond aanwezig moeten zijn. We denken spontaan aan iemand uit het netwerk tegen armoede, dat verenigingen samenbrengt waar armen het woord nemen, Welzijnszorg... alle suggesties zijn welkom.

Een tweede uitdrukkelijke oproep is om jullie vragen, bezorgdheden, kritiek... aan ons door te geven. Zeg ons waar we als gemeenschap moeten voor opletten, welke valkuilen we moeten vermijden, waar we nog niet aan gedacht hebben... Op die manier kunnen we dat infomoment beter voorbereiden en komen we tot een breed gedragen engagement.

Omdat ikzelf straks iets vroeger moet vertrekken kun je vandaag al voorstellen kwijt bij Annemie, Jessika of andere mensen van de stuurgroep. Volgende week ben ik er weer wel, dan kan het natuurlijk ook nog altijd. We zetten deze toespraak zoals altijd ook op onze website met een link naar ons contactformulier, ook via deze weg kun je ideeën doorgeven.

En als we zover zijn dat we een datum kunnen prikken, ben je welkom, ook al denk je: ik kan niets doen. Je hebt vandaag al iets gedaan, want je hebt geluisterd!