

## De blijheid van de Blijde Boodschap (2)

*Wil je wel geloven dat het groeien gaat,  
klein en ongelooflijk als een mosterdzaad  
dat je had verborgen in de zwarte grond,  
en waaruit een grote boom ontstond.*

Een oud opgewekt liedje waar ik blij van word. En het thema is toch 'blij de boodschap'.

Om mijn toespraak over de mosterdboom kracht bij te zetten wou ik wat didactisch materiaal kopen. Dus ik naar een tuinhandelaar om een mosterdboom te kopen.

"Excuseer mevrouw, een mosterdboom.. nooit van gehoord."

Ik zoek het even op... (Patrick niet via google maar wel via een alfabetisch woordenboek)

K/L/M Ma, me.... mosterdsaus, mosterdgas, mosterdzaad...

Sorry ... een mosterdboom uit mosterdzaad bestaat niet. Mosterdzaad is een éénjarig (on)kruid.

Ik naar huis zonder mosterdboom maar wel met héél veel gedachten...

Een grote mosterdboom waar alle vogels in samen leven dat is de **Bijbelse visie**... De Utopia...

Het kleine mosterdzaadje, de kleine initiatieven, groeien en groeien om een grote boom te verkrijgen maar die mosterdboom is utopisch.. Is het visioen.

Eénjarig (on)kruid... dat is onze menselijke maat.

Jaarlijks of héél geregeld moeten we eraan herinnerd worden de mosterdboom te laten groeien.

We zijn ons bewust van onze ontoereikendheid maar we blijven steeds opnieuw proberen.. En dat met resultaat....

Vandaag wil ik met jullie enkele resultaten bekijken... We proberen de groeikracht van het mosterdzaadje te zien in de grote wereld en deze groeikracht mee te nemen in onze dagdagelijkse realiteit...

Daarvoor baseer ik mij op de film "**Demain**" van Cyril Dion en Mélanie Laurent ... de film heeft als ondertitel. "**Overal ter wereld bestaan er oplossingen...**"

Demain laat zien hoe kleine initiatieven grote gevolgen kunnen hebben voor de wereld van morgen... Misschien toch een beetje utopia.

En mag ik vragen aan..... dat iedere keer ik een nieuw voorbeeld geef hoe het beter kan, jij een mosterdzaadje in de bloembak plant.... Je mag nu al beginnen met het eerste mosterdzaadje omdat we de film "Demain" bespreken....

Mélanie en Cyril, beiden ouders van jonge kinderen stellen zich de vraag: Welke wereld bieden wij onze kinderen ? Ze reizen naar 10 verschillende landen en ontmoeten daar pioniers die landbouw, energie, economie, democratie en educatie opnieuw proberen uit te vinden om de wereld leefbaarder te maken.

Rob Hopkins begint de film, met te vermelden, dat wij speciën zijn die aan doemdenken doen. We zijn briljant om ons in te beelden hoe de wereld zal uitsterven. : films over atoombommen, ziektes, monsters ....

Maar waar zijn de films die iets aan pakken? Waar krijgen we voorbeelden van hoe het anders kan...

Toespraak : Blij-de boodschap: mosterdzaad....

“De vooruitgang begint altijd bij de gekkies.... “ las ik in een artikel.

Wel ik moet zeggen dat er over de wereld al heel veel gekkies rondlopen...

Ik neem één voorbeeld : de voeding en de landbouw.

De wereldbevolking stijgt, dus hebben we meer plaats nodig om die te huisvesten maar ook meer plaats nodig om die te voeden. De doemdenkers zeggen dat er uiteindelijk een uitroeiing zal komen. We zullen vechten voor onze brokken en de enigste oplossing is een mogelijke oorlog.

Maar de gekkies zien het anders.....

Vanuit studies blijkt nl. dat de kleine boerderijen en bedrijven... meer voedsel produceren dan de grootindustrie. Deze laatste produceert wel meer geld maar minder voedsel. Dus weg met de monoculturen..

Vandaar dat men op verschillende plaatsen terug naar de kleinere boerderijen overstapt met grote diversiteit aan groenten en fruit en wel voor de lokale bevolking. Dus minder transport en vervuiling.

(1°) Detroit: Sinds 1960 daalde de bevolking van 2milj. naar 700.000 inwoners. Een verlaten stad dus. De economie stortte in, de mijnen werden gesloten, de bevolking verhuisde en de huizen stonden leeg. De weinige arme bevolking die er gebleven was, stroopten de mouwen op en besloten zelf hun voedsel te kweken. En het resultaat... Nu 20.000 vrijwilligers en 1400 boerderijen en bio tuinen waardoor de stad voor zijn eigen voedselvoorziening kan instaan.

In 2050 zal de wereld er helemaal anders uitzien: de energie zal dalen, water zal minderen, landbouwgrond wordt schaarser en 70% van de mensen zal in een stad wonen. Dus is het nodig om het voedsel dicht bij de mensen te kweken...

“Iedere gemeenschap staat voor uitdagingen...” zegt Ashley de co-directeur van het project in Detroit. “We zijn eraan begonnen en het lukt... Ik wil de wereld tonen dat je niet moet verhuizen maar dat je door creatief te denken uiteindelijk oplossingen vindt.”

(2°) Ook in Engeland hoorden Pam en Mary steeds hoe de wereld er angstwekkend uit zal zien in de toekomst .... Maar Pam bleef op haar honger zitten naar oplossingen.. Dus organiseerde ze een avond met als thema: “Wat moeten we doen om de toekomst van onze kinderen te garanderen.” Men verwachtte in het dorpscafé maar 5 mensen en er kwamen 60 mensen op deze avond af. ( laat ons zeggen een groep iets groter dan de Lier)

Vanuit deze groep is “incredible edible” gegroeid. De tuinen om te delen... De propagandatuinen. Mensen bewerken overal waar er een stukje braakliggend land is in het dorp, de grond en zetten er diverse kruiden en aardbeien en struikjes op. Ze worden door de plaatselijke bevolking onderhouden en iedereen kan er gebruik van maken. Er bestaan zelfs groentetuintroutes tussen scholen en kantoorgebouwen. Vele bloemenborders werden nu kruidenborders. En iedereen kan ervan nemen en delen...

In het begin bleek er nogal wat verwarring bij de mensen te zijn en angst... maar via dialoog en communicatie, slaagde dit project.

(3°) En van Engeland naar België.... Ook hier zijn al initiatieven gestart om terug de kleinschalige, bio tuinen uit te bouwen... Ik persoonlijk ken een coöperatieve in Oostende... **Buitengoed** wil “samen” ondernemen met een hart voor mens, milieu, natuur en maatschappij.

Ik leerde deze coöperatieve kennen door een collega die zich ingeschreven heeft voor de **biopluktuin**

Het systeem is heel eenvoudig. Je wordt lid van de biopluktuin, je betaalt een bijdrage en de groenten worden voor jou door de boer gekweekt. Als er groenten klaar zijn, nodigt de boer je per email uit om jouw deel te komen oogsten. Het is een gezond, duurzaam en eerlijk systeem. De keten is heel kort, verser kan niet. Je eet met de seizoenen mee en je leert enkele vergeten groenten kennen. En als je wil, kan je de boer af en toe een handje komen helpen.

Daarnaast is de coöperatieve nu ook gestart met initiatieven rond natuurvlees en verse vis.

We zien dus dat er verschillende voorbeelden zijn van initiatieven die toch positief willen omgaan met de productieketen...

Het gaat vooruit... misschien niet rap maar toch... Er is een blij-de boodschap... we moeten hem alleen willen zien....

(4°) Toen ik 20 jaar geleden over Fair-trade sprak in mijn lessen, verklaarden de leerlingen mij zot. En nu... bijna iedereen kent dit begrip.

(5°) Sorteren van pmd/papier en karton/ compost..... zal nooit lukken, hoor ik mijn vader nog zeggen... En nu ???

(6°) Het letsen in Brugge komt ook meer en meer bekend. NI. binnen een gesloten groep worden diensten geruild.: Ik kan goed schilderen... maar niet koken. Dus kom jij maar bij mij koken dan zal ik schilderen...

(7°) Vorige week in het nieuws: meer en meer mensen vinden de weg naar tweedehandskledij.

(8°) Gistermorgen op radio één n.a.v. de houding van de Waalse SPA, in het bijzonder P.Magnette, tegenover het handelscontract met Canada. Een heel zinvol gesprek met de hr. Barré over de deglobalisering.

Misschien zeg je nu maar ik ken ook zo'n initiatieven en ik doe daar al jaren aan mee... Deel ze en laat het ons weten...dit kan je straks symbolisch doen door bij het schenken van de wijn, een mosterdzaadje te nemen en deze in de aarde te planten..

Wie zelf ook volgende week kleine initiatieven op zich wil nemen om onze mosterdboom te laten groeien kan straks ook een zaadje planten...

Tot slot : (4 mosterdzaadjes)

er bestaan nu wereldwijd al meer dan 1000 stadsboerderijen.

Er zijn al meer dan 800 groepen incredible edible

Een 19 jarige ontwerpt een machine om te zee te reinigen

Er zijn duizenden bomen geplant om meer CO2 op te slaan....

Ook de politiek begint te zien dat eerst milieu, dan gezondheid en dan pas economie in rangorde van belangrijkheid moet komen.... En niet de dominantie van multinationals

En de film demain eindigt....

“We kunnen niet beloven dat de wereld totaal zal veranderen wel dat er oplossingen zijn

Dat 1000 den mannen en vrouwen opstaan

Dat als we alles geven en al we samenwerken

We de wereld kunnen veranderen...”

En wie weet groeit onze Mosterdboom dan volledig uit....en kunnen we straks zingen: dat een nieuw wereld komen zal....

Greet Mergaert

De Lier, 23 oktober 2016