

## **De wereld veranderen (2): In de naam van zij die achter ons komen.**

Indien we echt van onze kinderen en kleinkinderen houden, dan moeten we durven 50 tot 100 jaar vooruit denken. We moeten solidair zijn met de toekomstige generaties, dit stemt ook overeen met de basisprincipes van het christelijke evangelie.

Een wijze Indiaanse spreuk luidt als volgt: "We hebben de aarde niet geërfd van onze voorouders, maar in bruikleen gekregen van onze kinderen..."

Olie en aardgas worden naast energetisch ook massaal gebruikt als grondstof: voor de productie van stikstofmeststoffen, kunststoffen, enz.

Volgens de meeste deskundigen is binnen 45-50 jaar alle olie en aardgas opgebruikt. Hierbij houdt men rekening met toekomstige ontdekkingen ervan.

In 1969 hield professor Goethals, mijn professor Organische Chemie (tweede kandidatuur burgerlijk ingenieur) al een uiterst intelligent pleidooi om volledig te stoppen met het verbranden van olie en aardgas, dit zijn namelijk zeer nuttige grondstoffen. Aan deze wijze woorden vegen wij reeds 46 jaar onze voeten, we verbranden ze massaal. Als energiedeskundige ben ik bang dat mijn kleinkinderen nog van de honger zullen sterven, zo erg is de toestand. Op één jaar tijd pompen we de hoeveelheid olie en aardgas op waar de natuur één miljoen jaar heeft moeten aan bouwen. En het verbruik op wereldniveau van olie en aardgas gaat nog steeds in stijgende lijn....

De opwarming van de aarde krijgt heel wat aandacht, het nemen van maatregelen in dat verband door ons is maar een mager beestje. Gelukkig heeft paus Franciscus het thema van de opwarming van de aarde tot geloofspunt verklaard. Onze huidige paus is 78 jaar oud, maar bijzonder moedig, ik heb er het grootste respect voor. Hij verdient de eretitel "de klimaatpauze". Ik hoop ten zeerste dat hij ook het thema van de uitputting van de olie- en gasvoorraden tot geloofspunt zal verklaren, want dit is eveneens dramatisch....

Voor de Verenigde Staten geven het slechte voorbeeld, hun energieverbruik per inwoner is het dubbele van dat in West-Europa, en dat is ook al zeer hoog! Wie zal ooit de moed hebben om hen op hun plichten te wijzen....

Wat het verbruik van olie- en aardgas betreft past de wereld (wij inbegrepen!) de volgende drie hoofdwetten toe:

- 1) alle olie- en gasbronnen worden ogenblikkelijk geëxploiteerd, niets wordt gereserveerd voor de toekomstige generaties;
- 2) wij eigenen ons het recht toe met olie en aardgas te smossen, als energiedeskundige kan ik gemakkelijk gedurende 2 uren bestaande energieschandalen in België opsommen;
- 3) de volgende generaties moeten hun plan trekken met pompwater.

Het is misschien wat cru gezegd, volgens mij stemt het hogervermelde wel overeen met de realiteit. Jammer voor onze kinderen en kleinkinderen.....

Ik geloof in alternatieve energie, maar wel in combinatie met een algemene energiebesparing van 40%. Denken dat we ons huidig kolosaal energieverbruik in de toekomst zullen kunnen dekken met alternatieve energie, is volgens mij onszelf blaasjes

wijsmaken.... En bovendien, olie en aardgas zijn uiterst noodzakelijke grondstoffen voor de volgende generaties.

De mogelijke energiebesparingen zijn in België zijn ongelofelijk groot.

Ik ijver al 37 jaar voor een algemene drastische loonlastenverlaging, namelijk de volledige afschaffing van de werkgeversbijdragen. Waarschijnlijk is het eerste voorstel van tax-shift in België van mij, namelijk in 1978.

De beste milieumaatregel die kan genomen worden is een drastische loonlastenverlaging. Alle energiebesparende maatregelen zijn namelijk zeer arbeidsintensief. Na een drastische loonlastenverlaging worden die veel goedkoper en worden uitgevoerd, zeker na invoering van zware taksen op energieverbruik. Als energiespecialist kan ik stellen dat in België gemakkelijk 30% energie kan worden bespaard. Dus nog veel werk op de plank, en hoop voor onze zo talrijke werklozen.

Een grote loonlastenverlaging is ook de sleutel tot de oplossing van het zo grote werkloosheidsprobleem in ons land, dat zoveel menselijk leed veroorzaakt. Als gevolg van de extreem hoge loonlasten hebben we een enorme economie in het zwart.

Aan de uitwerking van een alternatieve financiering van de Sociale Zekerheid, die uitdrukkelijk moet behouden blijven, wil ik graag meewerken, die is volgens mij goed mogelijk, aan realistische ideeën ontbreekt het mij echt niet.

Ik hoop enkele medestanders in de Lier te vinden. Een christen mens moet niet enkel vroom zijn, maar in zeer belangrijke aangelegenheden ook zijn stem verheffen. Het zo onrechtvaardige, zo onchristelijke belastingsysteem in België moet op de schop en hervormd worden. En dit niet enkel om ecologische redenen, maar als christen mens moeten we ons ook het lot van de honderdduizenden werklozen aantrekken, die mensen zijn beroofd van een elementair recht: werk, en zijn slachtoffer van die hoge werkloosheid, die opzettelijk, en met slechte bedoelingen, gecreëerd wordt door dat systeem van hoge loonlasten. Haal geld uit de bedrijven, maar doe dit niet met een systeem van hoge loonlasten, want dan zijn de gewone mensen het grootste slachtoffer, dat zeg ik nu reeds 37 jaar aan een stuk.

Ik ben voorstander van het invoeren van een vermogensbelasting. De eerste vermogensbelasting die moet ingevoerd worden is zware accijns op vliegtuigkerosine. De mensen met weinig geld ontsnappen automatisch aan deze belasting. Dit is in overeenstemming met het citaat uit de pauselijke encycliek. Mensen van goede wil, die een positieve bijdrage willen leveren tot een betere wereld, en geen of zo weinig mogelijk vervuilende vliegtuigreizen maken, ontsnappen ook aan deze belasting, dit is o.k..

Ik eindig met het mooi verhaal van Frank Deboosere, de weerman.....

Ik dank u voor uw aandacht.

Geert Geeraert

De Lier, 27 september 2015