

Jezus en positionering tegenover het gezag van Kerkelijke leiders.

Beste vrienden en kameraden,

Dank je wel dat ik hier als zondaar in jullie midden mag spreken over de positie die volgelingen van Jezus innemen tegenover het gezag.

Ik ben me bewust dat ik binnen de Lier opvattingen mag uiten die niet overeenstemmen met de algemeen erkende regels en de leer van de katholieke kerk, maar ik ga hier ook geen opvattingen uiten die daar regelrecht tegen in gaan. Ik ga hier ook geen wonderen verrichten, magische daden stellen of praktijken uitoefenen die niet wettelijk zijn.

Maar 't is ook niet de bedoeling om jullie een gelukkig moment te verschaffen, noch om jullie op te peppen zodat jullie straks zouden gaan protesteren.

In de voorbereiding hebben we samen overlegd en hebben we samen gelezen in het boek *Ziet, daar komt de dromer!* van Geert Dedeker en in het boek *Marcus als Tegenevangelie* van Egbert Rooze. We hebben ook geluisterd naar een opname van de onlangs gestorven Kardinaal Martini.

Over die passage van Marcus is al veel moois gezegd: van algemene waarheden tot zeer gedetailleerde contextuele analyses, ik raad jullie zeker aan die beide boeken ook te lezen. En ik raad jullie ook de drie avonden, die doorgaan in het Yot in 2014 met Egbert Rooze over MARCUS ALS TEGENEVANGELIE aan.

Het is onze bedoeling dat er van jullie uit naar ons toe toch wat interactie is. Ook dat jullie de viering van vandaag herinneren. Daarom hebben we een zakje meegegeven met 5 steentjes erin.

Die steentjes zijn te klein om er mee ruiten in te gooien of iemand mee te kwetsen. We willen dat die steentjes jullie herinneren aan het gezag dat je hebt als je in de voetsporen treedt van Jezus als je de keuze maakt voor het leven i.p.v. voor het doden. Het zijn de 5 steentjes van David, die ook de 5 boeken vertegenwoordigen van de Thora, maar evenzeer de vijf broden, de vijf vissen, de 5 wonden van Jezus, of de stigmata van Franciscus van Assisi.

Als ik een vraag stel is het de bedoeling dat jullie jullie linkerhand in de lucht steekt als het ja is.

Laten we dat eens oefenen.

- Wie van jullie heeft al eens een betoging, een stille optocht, een fakkeltocht meegemaakt uit protest?
- Wie van jullie heeft al meegewerkt aan 11.11.11, Broederlijk Delen of de Damiaan actie?
- Wie van jullie heeft al eens meegewerkt aan een nieuwjaarsfeest voor kansarmen?

Nu weten jullie wat je kunt doen als ik u iets vraag!

In de afgelopen drie jaar hebben Annemie en ik een concept gebruikt om ons in verschillende situaties te positioneren. Dat concept bestaat uit 5 belangrijke punten. Ik hoop dat we binnen onze tijd blijven om die allemaal te behandelen.

Het eerste punt om ons te positioneren is : Naar wie luister ik?

Het tweede punt: Wat leer ik hieruit en hoeveel ga ik daaruit toepassen? Wat ben ik bereid om op te geven?

Het derde punt: Waarom ga ik die positie innemen en hoe ga ik die positie innemen, en ik stel vast dat we meestal veel te veel de nadruk leggen op dat hoe.

Het vierde punt: Welke stappen zet ik om met vertrouwen mijn positie in te nemen?

Het vijfde punt : blijf ik die 4 punten opvolgen.

Toegepast op het tegenevangelie van daarnet stel ik jullie de vraag: Is volgens jullie, Jezus de persoon die met gezag spreekt?

Volgens mij ook . Als we in zijn voetsporen willen treden luisteren we naar het gezag van Jezus.

Ik vergelijk het een beetje met een kapitein op een schip die honger heeft. Hij vraagt aan zijn luitenant om een broodje met sla, tomaat en zalm maar zonder mayonaise te bestellen tegen 12u30.

“Luitenant Johan , stoor ik niet, wil je me alsjeblief een broodje met sla, tomaat en zalm brengen, please beste Johan , ik zou toch zo graag hebben dat je dat voor me doet , toe luitenant, gaat dat lukken tegen 12u30 asjeblief?”

Dat is niet de manier hoe een Kapitein dat vraagt, zijn jullie het daar mee eens?

“Luitenant, kom hier, tegen 12.30 moet ik een broodje met sla, tomaat en zalm en zonder mayonaise, heb je het goed begrepen of ge gaat wat meemaken !”

Dat is ook niet de manier.

Hoe gedraagt Jezus zich in dat verhaal. Hij stapt naar de zieke toe, zegt : “sta op”, en hij brengt hem in het midden.

Mag men op de sabbat goed doen of kwaad, iemand redden of doden?

(toornig en bedroefd kijken) Steek uw hand uit !

De Farizeeën en Herodianen vertrekken onmiddellijk.

De zieke luistert en doet wat Jezus vraagt, zelfs op een sabbat, in de tempel en zelfs in het bijzijn van de autoriteiten die dat absoluut niet willen. Jezus demonstreert hier zijn autoriteit tegenover diegene die hem willen beschuldigen. Hij voelt zich kwaad en bedroefd.

De omringenden zwijgen, ze weten geen antwoord te verzinnen op Jezus vragen , ondanks dat ze Schriftgeleerden zijn, verlaten ze de tempel. Ze zweren samen zelfs met de Herodianen. Ze hebben macht om te doden maar geen moreel gezag om Hem tegen te houden. Jezus kent zijn stof, Hij weet dat hij met David moet uitpakken.

Tweede punt: Wat leer ik hieruit en wat ga ik daarvan toepassen?

Jezus zegt dat hij de Mensenzoon is. Hij zegt niet: “ Ik ben de koning van de Joden.” Hij zegt ook niet: “ Ik ben de Zoon van God”. Hij gebruikt geen officiële titels om zijn gezag te doen gelden. Hoewel hij door en door de Thora, de wetten en gebruiken kent doet Hij wat moet gedaan worden, ook op een sabbat en in het rovershol.

Marcus leert ons zijn methode om verandering te bewerkstelligen wanneer je geen sterke positie hebt.

Op een sabbat moet je rusten. "Nee" zegt Jezus, "Ook, op een sabbat moet je goed doen". Dat kan niet wachten tot morgen. Hij omzeilt dat niet! Hij had immers 's anderendaags kunnen terugkeren.

Ik zeg dikwijls: "ik ga nu niet opkomen voor deze persoon, die goede zaak, ik ga geen goed woord zeggen, ik ga de messiaanse weg niet volgen, ik ga afwachten tot de wetten zijn veranderd, tot het politiek klimaat is veranderd, tot die en die ook mee doet, tot na de vakantie, tot ik alles over dat onderwerp afweet enz..."

Wie betreft zich ook dagelijks op het verzinnen van excuses om te doen wat moet gedaan worden?

....

Het derde punt is: Waarom ga ik die positie innemen en hoe ga ik dat doen?

- Neem ik een positie in tegenover een machtsorgaan omdat ze mijn carrière bevordert? Doen we mee aan het bashen tegen de Islam, de Grieken, de Walen omdat dat goed ligt in de markt vandaag?
- Maak ik een marxistische analyse: arbeid en kapitaal als uitgangspunt?
- Maak ik een politieke analyse: het Westen, de Amerikaanse belangen met Israël, Saudi-Arabië tegenover China, Rusland, Syrië enz.
- Maak ik een 'markt' analyse? Hou ik me aan de regeltjes? Denk ik op het verlies van mijn koopkracht, mijn aandelen enz. Neem ik die economische theorieën aan als de waarheid?
- Maak ik een psychologische analyse? Bijvoorbeeld Hitler was een psychopaat, zo is Obama niet.

Zijn die verschillende analyses een excuus om geen positie in te nemen?

Zijn al die aspecten van het probleem (strategie en tactiek), al die informatie soms niet zo overweldigend waardoor we geen positie innemen, niet uit de startblokken geraken om iets te doen?

Het hoofdmotief is toch Goed en Kwaad? Leven of doden?

Jezus neemt resoluut een positie in voor zijn doelgroep: de armen, de zondaars, de wezen, de weduwen, de gevangenen, de vluchtelingen, de kinderen. Hij wil leven brengen, geen strategie van collaboratie, van geweld, van compromis. Hij gaat creatief om met de situatie waarin Hij verkeert.

Het vierde punt brengt mij bij Kardinaal Martini waarvan ik een aantal punten meepik omdat ik meen dat het mij helpt om me te positioneren.

Elke dag krijgen we constant © negatief(N) nieuws(N) te horen. CNN! Zet die TV af ! Verdiep je elke dag een 30 minuten in het woord van Jezus. Ga eens spreken met een politiek vluchteling, ga eens met de gewone man praten als je in het buitenland bent. Kijk eens naar jezelf, welke gedachtenflitsen gaan er door je hoofd als je iemand met een hoofddoek ziet? Door welke overtuigingen ben ik gebonden?

Zijn wij echt zo voor de diversiteit als we beweren. Dit gaat niet over het verheerlijken van 'den arbeider' of 'de marginalen' en ook niet dat het goed staat om een groot netwerk te hebben. Maar vormen we echt een open gemeenschap, dragen we elkaar. Ga ik me engageren in onze

gemeenschap? Heb ik schulden, voel ik me schuldig zodat ik me onderdanig en koest gedraag?
...

Jezus kent de positie van de tempelmeesters, de hogepriester, de Zeloten, de Herodianen, de farizeeërs, de Romeinse keizer. Weten we de context waarin bepaalde religieuze of politieke opvattingen en regels zijn ontstaan en welke positie iemand inneemt vanuit zijn ambt op een gegeven moment? Welke zitjes heeft die persoon in welke raden?

Welke positie neem ik in over mensenrechten, wapenhandel, kernenergie, de financiële crisis, de verantwoordelijkheid om te beschermen, armoede?

Schep ik klaarheid in mijn gedachten door een dagboek of droomboek bij te houden, door onze droom naar vrede zichtbaar te maken in ons huis. Door een keuze te maken om 'inspirerende' liederen te beluisteren, door nu en dan stilte te creëren. Op een zondag te gaan wandelen in de 'korenvelden' bijvoorbeeld. En denk ik werkelijk na en laat ik mijn hart spreken.

Het is niet roepen dat Jezus de oplossing is voor alles.

Het is ook te rade gaan bij Romero, Moeder Teresa, Dom Helder Camara, Gandhi, Nelson Mandela, Martin Luther King enz. Hun geschiedenis wordt zo dikwijls herschreven in het voordeel van de machthebbers.

Besef je dat je ook een klokkenluider bent met de kracht en de steentjes van David.

Geef de armen te eten en vraag je luidop af waarom ze geen eten hebben!

Johan Persyn en Annemie Declercq

De Lier, 27 oktober 2013