

Dag Tommy en Mieke,
Dank voor deze warme viering!
Hartelijk,
Chris

Bedankt voor deze nieuwsbrief en de viering.
Groetjes,
Els

Dag Mieke en Tommy,
Hartelijk bedankt voor jullie audiovisuele meditatie rond bewegen. Ik ben er zelf door in beweging gekomen. Het is knap hoe jullie ons ritueel rond brood en wijn - het hart van onze gemeenschap - op een creatieve manier online hebben gebracht.
Jullie waarschuwing rond gebrek aan professionals apparatuur was totaal overbodig: knap filmpje: daar was weinig mis mee hoor. Ik heb alles goed verstaan en het was vooral zeer authentiek. En je werd aangezet om mee te zingen, stil te vallen, ontroerd te zijn...
Prachtig gedaan. Proficiat.
Groetjes,
Karel

Ik heb enorm genoten van de nieuwsbrief. Als jullie samen zingen dan staat er gelijk een heel koor achter jullie.
De viering is heel uniek opgevat en hoop gevend. Dankjewel.
Heidi

Hallo hallo

Dank je wel voor muziek, zang, beeld en klank...

Zeer mooie teksten ook.

Dank je

Liefs van ons beiden voor jullie beiden.

Els en Anton Xxx

BTW mooi kiekje hoor van jullie

Mooi werk de liturgieviering van de lier. Leuk als je dat als koppel kan doen.

Groetjes

Lieve

Mooi gedaan hoor Mieke en Tommy!! En de foto op het einde maakte het helemaal af 🤗😊🙏

Sarah

Dag beste tochtgenoten,

Ik heb pas gisterenavond de nieuwsbrief kunnen lezen en de viering van afgelopen zondag kunnen bekijken en beluisteren.

Het begint al met een heel mooie introductie van Lut Thienpont: iets om boven mijn bed te hangen, om de dag mee te beginnen en te eindigen!

Het filmpje toont, nog maar eens, hoe lichaam en ziel bij elkaar horen.

Dank u wel Tommyeike, Lut en Patrick

"Lieve"-groet.
