

Merci voor deze nieuwsbrief.

Groetjes

Els

Dank voor de (opnieuw) mooie nieuwsbrief!

Ter info: er bevindt zich ook een exemplaar van 'Huiselijke zorgen' (Rik Wouters) in Brugge ... in het Groeningemuseum!

Groetjes

Tommy

Dank je wel voor deze mooie viering, ontroerend!

Ik wens iedereen een mooie week toe!

Hartelijke groeten,

Chris

Bedankt Lieve en Rik, je voelde dat hieraan gewerkt was om het tot een consistent geheel te maken. En doordat jullie zelf ook voor openings-en slotgebed gezorgd hadden -met verrassingsact van Koen-kon ik zelf deze viering es 'onbevangen' starten en me laten meevoeren in jullie gedachtengang. Heeft deugd gedaan aan m'n hertje... Het smaakt naar méér dus...tot volgende week voor deel 2...

Sabine

Wat een mooie viering weer. De toelichting bij de liederen maakte dat ik de teksten met meer aandacht volgde.

Maar wat het meeste indruk maakte was het gesproken openingsgebed. Koen heeft dit in de vieringen al dikwijls gebeden en toen ik zijn stem hoorde was ik ineens terug in de kapel met iedereen.

Bedankt aan iedereen die ons iedere week opnieuw dit mooie kado geeft.

Lut

Beste Lier-voorgangers

Het gevaar bestaat dat we na enige tijd dingen normaal gaan vinden maar dat is het niet. Zo ook het feit dat we ook in deze coronatijden zo maar iedere week vergast worden met mooie en creatieve vier-momenten. Hartelijk dank hier voor!

Ria en Dominique

Aan jullie,

Opnieuw al wat ik in de vorige Vieringen heb ervaren én aan jullie heb meegedeeld:

Dankbaar, ontroerd, bewondering, beleving....

Nu ontbreekt alleen nog de Gemeenschap fysiek. Tot gauw, hoop ik.

“Lieve” groet