

Beste Tochtgenoten,

Ik val in herhaling, maar wacht even toch om onmiddellijk af te sluiten!

Er valt niets anders te zeggen, dan dat ik dankbaar ben voor de Viering van 3mei :  
inspirerende teksten; Dringende uitnodiging tot " in actie komen" van Oosterhuis ( valt niet aan te ontsnappen) en de aangrijpende, alles ondersteunende liederen:  
weer uit volle borst meegezongen! ps vandaag weer opengedaan om te zingen.

DANK en "Lieve"-groet

-----

Dank je wel voor deze viering,

Van harte

Chris

-----

Het is de eerste keer dat ik de huisviering doorneem. Heel inspirerend en zinnig.

Echt bedankt daarvoor!

Kristo

-----

Lieve mensen bij de lier

Andermaal bedankt voor jullie bericht voor de viering v an vandaag. Dat doet altijd  
deugd MAAR het is HEEL MOEILIK of helemaal niet te verwerken waar staat: MAAR  
GEDULDIG VERDRAGEN DAT GIJ TE LIJDEN HEBT OM UW GOEDE DADEN, DAT IS WAT  
GOD BEHAAGT (gaat mij te ver!!!)

Geef mij maar Oosterhuis!! <maar die was niet zo goed hoorbaar>)

Vriendelijke groeten.

Herman en Diane

-----

Ik vind de vieringen, de huisliturgie uitzonderlijk fijn en goed verzorgd. Het Paasritueel was om stil van te worden, wat waarschijnlijk ook wel de bedoeling was. De teksten voor de vieringen over de zintuigen vormden een mooi weefsel en waren ongelooflijk mooi. Aan alle medewerkers een dikke pluim voor zoveel inspiratie. Het doet deugd om ook zo te kunnen mee vieren in corona tijd, het is dan ook heel zinvol. De brief van een gedetineerde was emotioneel. Het leert ons anders te gaan kijken naar gedetineerden.

Marie-Paule