

Duizend maal dank om het doorsturen van de nieuwsbrief die nu in coronatijd vooral gefocust is op de huisliturgie.

Annie

-----

Heel veel dank voor alles wat jullie gegeven hebben in de goede week en met Pasen. Het ritueel in de H.-Magdalena kerk heeft me diep ontroerd. In heel die week heb ik een sterke verbondenheid gevoeld.

En dank voor de viering van vandaag, dank voor de verbondenheid, dank aan iedereen die zich hierbij ingezet hebben.

Mijn medeleven met Marnik en Fabi bij het overlijden van vader.

Nog een fijne zondag

Chris

-----

Welbedankt

Johan

-----

Dit prachtig lied "[You raise my up to more than i can be](https://watch.zentrick.com/vAgEFu/)"

(<https://watch.zentrick.com/vAgEFu/>), gezongen door 2 Chineesjes van 7 en 8 jaar, met een toepasselijke tekst voor Pasen en de verwachting dat we zullen her(ver)rijzen uit de as van het coronadebacle.

Op hoop van zegen en mogen jullie hierin de kracht en de hoop vinden om door te gaan.

VOOR WE HET WETEN ZIJN WE ER WEER BOVENOP.

Aan iedereen bedankt voor de mooie mailtjes mij toegestuurd in deze moeilijke periode

Leentje Declerck (onze correspondent in China 😊)

-----

Bedankt lieve mensen voor deze nieuwsbrief!!!!

Groetjes

Els

-----

Geliefde vrienden van de Lier-gemeenschap,

Deze maand volg ik een retraite van I.M.A. drie keer per dag mediteren.

Om in het NU te vertoeven en wat buiten de ellende van de informatiestroom te blijven is zingen een sterke input.

Met dank voor tekst en muziek,

Hartelijk  
Johan R.

-----