



Naast dit sfeerbeeld van de Goede Vrijdagviering nog volgende reactie op de Paaswake, ditmaal uit huize DV-VQ.... waar ik op zaterdagavond een stoofpotje gepland had.

En dus zaten Jan en ik broederlijk naast elkaar aan de keukentafel -want dicht bij de pruttelende pot- te mediteren bij de beelden van het paasritueel en aansluitend de paasliturgie...

om af en toe es -elk om beurt- recht te staan om te gaan roeren in dat stoofpotje. Een vreemde ervaring...Maar is net dat niet 'échte huisliturgie'? Wég alle stijfheid en wereldvreemdheid...maar vieren middenin het échte leven...

Zoals Teresa van Avila zei: Wanneer de gehoorzaamheid u met uitwendige beslommeringen belast, weet dan, als het bijvoorbeeld in de keuken is, dat de Heer daar omgaat tussen de potten en pannen en u helpt naar het uit - en inwendige. Hier is het nu, dat men die liefde moet kunnen zien. Niet in verborgen hoekjes, maar midden in de gegeven omstandigheden.

Sabine

Wat 'de lier' ons met Pasen gebracht heeft was meer dan waardevol!!! Ik was bij momenten tot tranen toe bewogen. Diane ondergaat dat allemaal meer dan ze het nog echt beleeft. Ondanks de vele steun die wij mogen beleven is het alles behalve gemakkelijk.

Maar naast de steun van ons kinderen (tussen haakjes: begin augustus krijgen wij een derde achterkleinkind) en nu ook vanuit 'de lier' dat maakt veel los. HEEL maar dan ook HEEL hartelijk bedankt!!!

Diane en Herman

Dag tochtgenoot van De Lier,

Graag willen wij jou danken voor wat jij hebt bijgedragen aan de Huisliturgie van de Goede Week en Pasen in deze Coronatijd.

Het zoeken van passende teksten, overwegingen, beelden en liederen. En dat allemaal tijdig via de Nieuwsbrief verspreiden en op de website plaatsen. Dat is niet te onderschatten als inspanning.

In het bijzonder vonden wij de ritus van vuur, water en wierook in de H. Magdalenakerk zeer goed geslaagd, zowel wat inhoud als beeldmontage betreft.

We weten allemaal dat het de echte samenkomst – lichamen nabij – niet kan evenaren, maar het zorgde toch voor een gevoel van verbondenheid ‘in ons kot’.
Merci!

Hartelijke groet,
Jef en Mieke

Via Facebook kregen we deze reactie van John Dekimpe- oud studentenpastor Kulak en bekende van Patrick Perquy

“Heel hartelijk proficiat voor deze schitterende viering. Ik denk vandaag ook speciaal aan Patrick Perquy.

Hij kijkt trots op jullie symbolen en hij zingt zeker mee...”



Een sfeerbeeld van de paaswake gisteren voor mij. Ik was heel blij met het filmpje maar ik miste echt wel het samen vieren.

We zullen moeten wennen aan een nieuwe situatie. En creatief zijn met wat nog wel kan. En daar is De Lier gelukkig erg goed in.

Zalig Pasen,
Lut

Een dikke proficiat aan iedereen die op een of ander manier heeft meegewerkt aan het maken, opnemen en doorsturen van al die vieringen!

Mieke vond het filmpje rond het lichtritueel van Pasen heel 'verfrissend'.

Hartelijke groet
Bruno

Dag Allemaal,

Heel veel dank – mét veel “proficiats” – voor de Paasviering, ontroerend mooi, ingezet met het ritueel in onze kerk, zo mooi in beeld gebracht en zo sterk van tekst.

BEDANKT aan allen, samenstellers, “lectoren”, zangers, cameraman en monteur, enz.
Zalig Paasfeest!

Annemie en Geert

Veel dank, wat een mooie viering: wij wensten dat wij erbij hadden kunnen zijn. Wij voelden ons weer thuis en missen De Lier op zondag. Zalig Pasen aan iedereen, ondanks alles verrijzen wij niet alleen.

Graag ook ons medeleven met Marnik en Fabi bij het overlijden van hun vader in deze onbarmhartige tijden.

Jacques en Hilde.
