

Dank voor de huisliturgie. Heel knap hoe jullie erin geslaagd zijn dit zo toegankelijk te maken, zeker met de liederen.

Sarah

Beste Liermensen,
Dank je wel Annemie en Geert, dank je wel Lieve en Patrick.
De viering heeft weer een stukje vreugde en moed gebracht.
Dank voor de verbondenheid.
Het ga jullie goed alsook alle mensen van de Lier.
We zullen doorgaan.....tot we weer samen zijn.
Tot zondag
Chris

Dank je wel voor de mooie huisviering vandaag. Het doet echt deugd mij verbonden te voelen met jullie.

Warme groet,
Lut

Dankjewel voor het opnieuw doorsturen van de nieuwsbrief!!! Het is immers een pareltje!!!

Mia

Aan allen

Dank je aan allen die mee werken aan deze liturgie in deze bizarre tijden.... Het voelt zeer onwennig aan zoveel te moeten missen, zoveel sociale contacten te moeten missen..... onze wekelijkse zondagse afspraak...

Maar ook onze kinderen en kleinkinderen te kunnen mogen zien..... gelukkig hebben ze whatsapp en VIDEOBELLEN uitgevonden.

Vorige zondag hebben wij al enkele teksten gelezen Met een brandende kaars
Ook wat brood en wijn gedeeld

Op ons eigen als koppel. Wij zijn en blijven samen.... Wel ons in quarantaine geplaatst....

Dank super dank voor de teksten en de muziek van de liederen...

Een virtuele vredes knuffel van ons beiden,
Els en Anton