

Dak boven het hoofd als opstap

Al een kwarteeuw lang biedt 't Huizeke onderdak aan gezinnen in armoede

-
- Vereniging beschikt inmiddels over vijf huizen
 - Woning is slechts een tijdelijke oplossing
 - Vrijwilligers gaan soms langs bij gezinnen om te helpen waar nodig
-



De werking van 't Huizeke wordt gedragen door een kleine groep vrijwilligers. © Vincent Hap

Met een aperitiefconcert, een ontbijtactie en een wandel- en fietstocht beloofde 2020 een feestelijk jaar te worden voor de vzw 't Huizeke uit Assebroek, bij Brugge. Terecht, want de organisatie die huizen ter beschikking stelt van mensen in armoede en vluchtelingen bestaat dit jaar een kwarteeuw.

„Alles begon in 1995 met de vluchtelingenproblematiek als gevolg van de Joegoslavische burgeroorlog die woedde van 1991 tot 1999”, zegt Vincent Hap, secretaris van de vzw. „We besloten toen met enkele vrijwilligers van de parochie een huis aan te kopen om onderdak te kunnen verlenen aan mensen die volkomen berooid in ons land waren terechtgekomen. Op die manier konden we aanvankelijk één vluchtelingengezin helpen. Tegelijk stelden we vast dat ook in eigen land heel wat gezinnen er niet in slagen een betaalbare woning te vinden op de private huurmarkt. Dat was de aanleiding om het woonproject 't Huizeke te lanceren.”

Inmiddels beschikt de vrijwilligersorganisatie over vijf huizen. “Een must”, zegt Vincent Hap. „De nood aan huisvestingsprojecten nam helaas enkel maar toe. Een dak boven je hoofd is bovendien nog maar een begin. Zonder vaste woonplaats is het moeilijk een leefloon te ontvangen. Vaak komen mensen terecht in een vicieuze cirkel. Als je een baan zoekt, wordt gevraagd naar je woonsituatie en als je een woning zoekt, informeert men naar je inkomen. Die cirkel willen we doorbreken.”

Behalve hen een woning aan te bieden, begeleidt de organisatie de betrokkenen ook. „Als vrijwilligers nemen we geregeld contact op met de gezinnen”, zegt Frieda Reynaert, voorzitter van de vzw. „Afhankelijk van de noden gaan we er soms ook langs. Bij het ene gezin volstaan vier bezoeken per jaar, bij een ander gezin gaat er maandelijks iemand langs. Niet om hen te controleren, maar om hen een houvast te bieden en hen te helpen waar mogelijk. Het laatste dat we willen, is ons opdringen.”

„Omdat we geregeld langsgaan bij de betrokkenen, merken we bijvoorbeeld ook gebreken aan de woning op en kunnen we tijdig herstellingen uitvoeren”, zegt Vincent Hap. „Daartoe kunnen we rekenen op de financiële steun van onder meer Caritas Hulpbetoon door het aanbod van een fiscaal attest aan schenkers. De privacy van de betrokkenen wordt daarbij gegarandeerd. Helaas moeten we het dit jaar zien te redden zonder de extra opbrengst van onze gebruikelijke sponsoracties.”

Aan de gezinnen die een woning van 't Huizeke huren wordt gevraagd dat ze zich inschrijven bij een sociaal verhuurkantoor. „Ons aanbod is tijdelijk”, beklemtoont Frieda Reynaert. „We bieden de gezinnen een huurcontract van één jaar. In die tijdspanne is het de bedoeling dat ze op zoek gaan naar een woonst op de sociale of reguliere woonmarkt. Als het gezin het huis goed onderhoudt en de zoektocht niets opleverde, verlengen we soms het huurcontract.”

„Wonen in een huis van de vzw is eigenlijk een opstap naar onafhankelijkheid”, vult de secretaris aan. „Al blijven we realistisch. Wie in armoede leeft, heeft al vlug enkele jaren nodig om opnieuw iets op te bouwen. Gelukkig loont geduld en vinden bewoners van onze huizen geregeld de weg naar een woning van een sociale huisvestingsmaatschappij waar ze een nieuwe en definitieve thuis kunnen opbouwen. Het spreekt voor zich dat we die prachtige momenten koesteren. Wie 25 is, staat doorgaans nog aan het begin van zijn of haar leven. We hopen ons als vzw nog vele jaren te kunnen inzetten voor hen die onze steun het meest nodig hebben.”

Meer via 050 36 31 22 of woonprojectthuizeke@gmail.com.

Liselotte ANCKAERT

KERK & LEVEN – 30 september 2020